

GUNNAR FOG-PETERSEN

VOR REGERING OG
RIGSDAG

POLITISKE BIOGRAFIER OG
PORTRÆTTER

GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK
FORLAG - KØBENHAVN - MCMXXXVIII

GAARDEJER JØRGEN GEORG GRAM

Jørgen Gram har Rigsdagens sorteste Haar. Man undrer sig over at se saa kul-sort en Manke paa en Ætling af en gammel sønderjysk Bondeslæggt; kan hænde det er Træk af Landets oprindelige mørkhaarede Urbefolkning, som her gaar igen? — Iøvrigt er Gram typisk nok i hele sit Væsen og sin Karakter som sønder-

jysk Bonde. Han er Landmand, født og opdraget dertil. Som ung Mand i Tysketiden var der for saa vidt intet Valg, alle de Stillinger, der var knyttet til boglig Uddannelse var forbeholdt Tyskerne dengang. Men Jorden var de Danskes, og der maatte ogsaa Danskernes Børn fra Landdistrikterne se at finde deres Udkomme. — Gram er som Rigsdagsmand ny i Gaarde; han har aldrig tidligere haft Lyst til eller tilstræbt at blive Medlem af Rigsdagen, men Landbrugskrisen kaldte ham frem. Han optraadte første Gang paa et politisk Møde i Røddingkredsen, fjorten Dage før han blev valgt; ved samme Lejlighed talte Kredsens tidligere Folketingsmand Madsen-Mygdal, og da han ikke mere vilde stille sig, blev man enige om at udpege Gram. Han var inden da en kendt Mand paa sin Egn. Fra sine unge Aar havde han deltaget i det nationale Arbejde, og det faldt ham som det naturligste af alt. Hans Fader var en af de gamle, stærke Forkæmpere for Danskhedens Sag og hans Moder en Søsterdatter af Laurids og Peder Skou; det følte som en Pligt, saa ligetil som den at saa og høste paa Marken, at være med i Kampen mod det tyske og for det danske.

I Grams Drengetid fra 1894—1902 var der i Nustrup Folkeskole som i de øvrige sønderjyske Skoler fire Timers ugentlig Religionsundervisning paa Dansk; Resten af Undervisningen foregik paa Tysk. Men de danske Drengene fra de Hjem, der havde Raad dertil, kom efter endt Skolegang paa Efterskoler og Højskoler Nord for Kongeaaen. Fra 1903—04 besøgte Gram Skamlingsbanke Højskole, hvor han særlig mindes Undervisningen i dansk Litteratur, som blev givet af cand. mag., nu Lektor i Haderslev, Diemer. Senere gennemgik han et Delingsførerkursus paa Vallekilde Højskole og var i 1909 Elev paa Tune Landboskole, hvor Forstander Brinck Lassen dengang prægede Undervisningen.

Siden 1912, altsaa i den tyske Tid, var Gram Medlem af Gabøl Skolekommission. Efter Genforeningen har han særlig interesseret sig for Landbrugets



Jørgen Georg Gram, Gaardejer. F. ¹⁹/₁₁ 1887 i Store Nustrup i Sønderjylland. Søn af Gaardejer Hans Pedersen Gram i Nustrup og Hustru Marie Hybschmann fra Fausbjerg i Nustrup Sogn. Ejer af Ankergaard ved Gabøl ved Gram i Sønderjylland. Folketingsmand for Partiet Venstre fra ²²/₁₀ 1935, valgt i de sønderjyske Landsdele. Opstillingskreds: Rødding.



Organisationsvæsen og Sønderjyllands Elektrificering. Han sidder i Bestyrelsen for Graasten Landbrugsskole og har været Medlem af Ledelsen siden Skolens Oprettelse 1923. Fra 1922 har han været Formand for Midtsønderjysk Elektricitetsforsyning — et omfattende Anlæg med et lille Hundrede Transformatorstationer. Han er i Bestyrelsen for Sønderjyllands Højspændingsværk, for Landboforeningen, De samvirkende jyske Landboforeninger og De samvirkende danske Landboforeninger; siden 1936 har han haft Sæde i Landbrugsraadet. Han sidder i Bestyrelsen for Dagbladet Modersmaalet-Dannevirke og er Medlem af Nustrup Menighedsraad. Før Krigen var han Medlem af sønderjysk Vælgerforenings Tilsynsraad, men blev i 1919 udstemt, da han var Tilhænger af Grænselinien af 1867.

Gram er af Landbrugsministeriet valgt til Formand for Ministeriets Hesteeksportudvalg og har i den Stilling haft en afgørende Indflydelse paa de senere Aars Hesteeksport til Tyskland. Han har selv et kendt Navn i Landsdelen som Hingsteopdrætter og har været en ivrig Talsmand for øget Samhandel med Tyskland. Han er en dygtig Forretningsmand, og de fine Hingsteplage, der udgaar fra hans Stald, bliver ikke foræret bort!

Gram er Medlem af L. S. men valgt ind paa Rigsdagen af Partiet Venstre. Han har støttet Landbrugernes Sammønstning fra Bevægelsens første Dage og fundet dens Berettigelse deri, at alle Rigsdagens Partier var for langsomme til at erkende det danske Landbrugs, særlig det sønderjyskes, katastrofale Stilling, da Landbrugskrisen i sin Tid satte ind for fuld Kraft. Efter sin Opdragelse og sit hele Livssyn, paavirket af den grundtvigske Højskole og af de ledende Personligheder i Sønderjyllands nationale Kamp, maatte han slutte sig til en Venstrepolitik, der byggede paa dette Grundlag, og som de fleste af hans Stand i Landsdelen valgte han efter Genforeningen Partiet Venstre. Dets Centrumstilling i Landets politiske Udvikling tiltaler ham, der baade som Type og Politiker falder nøje i Traad med hele det jyske Venstre. —

Han taler ofte paa Rigsdagen og mest om Landbrugsspørgsmaal og sønderjyske Anliggender. I de mange Diskussioner, der i de sidste Aar har fundet Sted i Folketinget om Samhandelen mellem Danmark og Tyskland, har Gram taget livligt Del. Har han sat sig fast i en eller anden Forestilling, er han ikke til at rokke derfra; han bliver ved sit og gentager mange Gange sin Paastand; han er en haard Nød at knække! — I mange Forhold har han et videre og friere Syn paa Tingene end almindeligt er hos mange af hans Standsfæller; Sønderjyderne af hans Aargang har jo oplevet lidt af hvert, ogsaa levet med i store Forhold; det har sat sit Præg paa Landsdelens Befolkning, ogsaa paa ham. Han er en nidkær Talsmand for Landbrugets Interesser og bliver aldrig træt af at fremhæve de særlige vanskelige Forhold, som har raadet i de sønderjyske Landsdele.