

Billede af Jørgen Georg Grams slægt. Navne sat på af Helga Hørlück

Øverst: Hans Kramer - Tilde Hübschmann - Emil Petersen Gram (Bror til Hans) - ukendt - Peter Petersen

2. række: **Hans Petersen Gram** - Laura Kramer - Ludvig Hübschmann - Lisbeth Gram - Mads Hübschmann - Jens Hübschmann

(Hans Petersen Gram er Jørgen Georg Grams far, jf. nedenfor)



Tilde Hübschmann,
Marie K. Grams mor

Siddende: **Marie Kristine Gram, f. Hübschmann**, - Kirstine Jakobsen (?) - Kristine født Hübschmann - Peter Andreasen

Nedenstående er uddrag fra et digert værk om "Slægten Gram – Hans Grams forfædre" af ukendt forfatter.

Jørgen Georg Grams farmor og farfar

Peder Jørgensen Gram (Født i 1825. Død i 1871)
Gårdejer i St. Nustrup. ("slægtsgården").

Marie Helene Gram. født Aakjær (Født i 1821. Død i 1902)

Børn

Maren Pedersdatter Gram. Født 29. september 1848, død 24. november 1949
Jørgen Pedersen Gram, født d. 27. juni 1850, død 29. april 1916. Dr. Phil. Forskningsdirektør.
Internationalt anerkendt matematiker (9 børn)

Peder Pedersen Gram, født 24. december 1852, død 5. december 1921. Advokat i Odense
Emil Pedersen Gram, født 15. februar 1863, død 10 november 1923.

Hans Pedersen Gram, født i 28. marts 1855, død 10. juni 1914

Frands Pedersen Gram, født i 17. oktober 1857, død 16. januar 1932 (15 børn)

Jørgen Georg Grams far og mor

Hans Pedersen Gram (Født d. 28. marts 1855; Død d. 10. juni 1914)

Marie Kirstine Gram. Født Hübschmann (Født d. 23. september 1859; Død d. 22. oktober 1923 i Nustrup)

Børn

Jens Nielsen Gram. (Født d. 1. februar 1883; død 25. december 1943). Gift den 12. november 1909 med Jørgine Østergaard (født 12. marts 1885) fra Gabøl.
De fik to børn, Hans Pedersen og Marie. Jens Gram overtog efter sit bryllup sin fødegård i St. Nustrup efter sin far. Denne brændte i 1920 og blev ikke genopbygget. Jens og Jørgine Gram købte herefter en gård af en Jens Hübschmann. Senere solgte de denne og byggede sig et hus. Jens tog flittigt del i sognets kulturelle arbejde. Jens Gram deltog i 1. verdenskrig på tysk side. Formodentlig blev han sendt til østfronten (Rusland).

Valdemar Julius Gram. (Født d. 19. april 1882)

Gift med Marie Østergaard. De fik et barn Marie. Valdemar overtog sin fars anden gård "Skyttegården" formodentlig efter dennes død.

Margrethe Gram (Født d. 26. juni 18 ?)

Gift med Peter Boysen der overtog sin fars gård i St. Nustrup. Børn: Hans Gunner, Inger og Marie. Peter Boysen tog ligeledes del i sognets kulturelle arbejde.

Catrine (Catharina) Gram. (Født d. 27. marts 18 ?)

Ugift. Var i 1937 i Slagteriudsalget i Nørregade

Peder Jørgensen Gram. (Født 18. november 1885 i St. Nustrup; død 16. november 1937 i Haderslev); Gift med Christine Thomsen.

Uddannet tømrer og derefter arkitekt. Selvstændig arkitektfirma fra 1910. Sad i Haderslev byråd fra 1919 i nogle år. Barn: Hans Gram – Arkitekt.

Jørgen Georg Gram – se sidste side



Levnedsbeskrivelse for Marie Kirstine Gram:

Marie Kirstine Gram var en søsterdatter til Laurids Skau. Hans og Marie Kirstine Grams hjem "- hørte til de Hjem, som var bærende Piller for den danske Sag -". "Vær dig selv! Det kunne man sige om Marie Gram; thi hvor var hun ægte naturlig under alle Forhold, i al hendes Færd. Alt uægte og kunstlet laa hendes Natur saa ganske fjern, derfor var det saa velgørende at faa en Samtale med hende; hun var med i det, hun talte om, aldrig var hun overfladisk. Man følte sig saa tillidsfuld over for hende, denne ærlige, bramfrie Kvinde." Hun blev begravet "under stor Deltagelse, og et rigt Blomstervæld prydede hendes Baare." [En avis eftermæle over Marie Kirstine Gram]

Levnedsbeskrivelse for Hans Pedersen Gram:

Hans Pedersen Gram arvede en gård vest for "slægtsgården" efter Jens Nielsen. Denne var meget velhavende, men havde ingen børn og testamenterede derfor sin gård nordvest for St. Nustrup til Hans Gram. Jens Nielsen havde tidligere forgæves forsøgt at adoptere ham. Hans Gram opkaldte senere sin ældste søn efter Jens Nielsen.

Hans Grams hjem var "et betydeligt og et levende dansk Hjem" og "- var saa tit Egnens Midtpunkt; her færdedes mange af dem, der stod forrest i det nationale Arbejde; her kom ogsaa mange fra nord for Grænsen." [Nekrolog over Peder J. Gram, Flensborg Avis 17.11.1937]

I 1909 overlod han gården til sin søn Jens og svigerdatter Jørgine. De flytter op til "skyttegården" som lå ved mejeriet. Her lader han stuehuset ombygge og opføre i villastil. I 1913 bliver Hans Gram medlem af det byggeudvalg der skal sørge for opførelsen af Nustrup Forsamlingsgård. Samme år skænker han en grund til formålet og i 1914 står forsamlingsgården færdig, udført efter tegninger af Hans Grams søn Peder. (Pga. krigen bliver forsamlingsgården først indviet 1918).

'Hans Gram var i mange år leder af "Spare- og Laanekassen for Nustrup Sogn og Omegn" (oprettet 1898), den senere Nustrup Bank.

Jørgen Georg Gram (Født d. 19. november 1886. Død 17. december 1961 i Gabøl)

Gift med Nanna Zachariassen (født 12. september 1889; død 21. august 1964)

Børn: Hans Jørgen, Anker, Helga, Marie, Sophie, Kaja og Anker.

Jørgen Gram fik sin uddannelse i Danmark med besøg på Skamlingsbanke Højskole og tog senere ophold på Vallekilde Højskole samt Tune Landbrugsskole.

Han købte i 1910 "Ankergård" i Gabøl af Laurids Ankersen. Allerede i sine unge år var han stærkt nationalt interesseret. I 1919 blev han medlem af vælgerforeningens tilsynsråd og forsøgte at gøre en indsats til gavn for især Mellemslesvig. Han bevarede livet igennem sin interesse for sydslesvigske anliggender. Efter genforeningen blev Jørgen Gram medlem af partiet Venstre. I 1935 blev han opstillet for Venstre i Rødding - kredsen og valgt ind i folketinget. Her sad han til 1957. Fra samme år og til sin død i 1961 var han formand for Det sønderjyske Venstre. Derudover var han ved sin død formand for Sønderjyllands Højspændingsværk, Midtsønderjyllands Elektricitetsværk, medlem af landbrugsrådet, medlem af det sønderjyske forsamlingshusudvalg samt medlem af dagbladet Dannevirke-Hejmdal's bestyrelse.

Jørgen Gram drev sit landbrug frem til et mønsterbrug. Hans store interesse var heste og han fik oprettet et stort antal gode hingste.

Kort før sin død meddelte han Flensborg Avis at han havde "noget historisk af allerstørste vigtighed" som han ville fortælle bladet "-inden det ville være for sent....Jeg er den eneste og den sidste, der sidder inde med viden om bestemte ting - fra november 1918 -, som skal gives videre." Jørgen Gram døde inden han fik fortalt hvad han vidste.